



We must always
be on the lookout
for the presence
of wonder.

E.B. WHITE

Schrijf vijf dingen op die altijd - meteen - voor een glimlach op je gezicht zorgen.

THERE ARE
FAR, FAR

*better
things
ahead*

THAN ANY WE
LEAVE BEHIND.

cs. lewis

Schrijf tien grote dromen op die nog niet zijn uitgekomen.



ROALD DAHL

Bij welke drie gedachten moest je vandaag glimlachen?

when you
lose, don't
lose the
lesson.

DALAI LAMA

Denk aan iets wat je onlangs bent verloren. Welke twee positieve inzichten heeft die ervaring je gebracht?



LIVE IN THE
SUNSHINE

SWIM IN
THE SEA

DRINK THE
WILD AIR.

RALPH WALDO EMERSON

KLEUR OP DEZE WERELDKAART TIEN PLEKKEN IN DIE JE OOIIT WILT BEZOEKEN.



Bedenk dat je kunt gaan waar je maar wilt.

have a heart
that never
hardens, and
a temper that
never tires, and
a touch that
never hurts.

Charles Dickens